

Stichting Leesgoed

1988-2018

Nieuwsbrief Januari 2018

Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks om de lezer te informeren over uitgaven op het gebied van geloof en leven. Het maandelijks geselecteerde aanbod van boeken, voor jong en oud, is een uitnodiging voor hen die op zoek zijn naar de zin van het leven, naar licht en liefde. Naar datgene wat mensen ten diepste raakt en naar datgene waarvan wij christenen geloven dat het in Jezus Christus vervuld wordt. De aanbevolen uitgaven treft u aan in het Ontmoetingscentrum De Oude Gracht (naast de Onze-Lieve-Vrouwe Kerk), Keizersgracht 218 B, Amsterdam.

E-mail: leesgoed@hotmail.com

Verkooptijden: 's zondags ná de Hoogmis om 12.15 uur in de hal.

Op dinsdag t/m donderdag van 10.30 uur tot 12.15 uur eveneens in de hal.



DE KRACHT VAN DE STILTE

Tegen de dictatuur van het lawaai

Het is een grote uitdaging om, in een tijd vol rumoer en techniek, een boek te schrijven dat gewijd is aan de stilte. De wereld brengt echter zoveel geluid voort, dat het zoeken naar kleine ogenblikken van stilte alleen maar noodzakelijker wordt. Kardinaal Sarah herinnert ons eraan dat de kern van het leven bestaat in een stille relatie tussen het diepste innerlijk van de mens en God. De stilte is onmisbaar om de goddelijke muziek te horen – het gebed ontstaat uit de stilte en keert daar telkens opnieuw terug, op een steeds diepgaandere wijze. Alles wat groot en scheppend is, bestaat uit stilte. God is stilte.

Emeritus-paus Benedictus XVI schreef het voorwoord voor dit boek.

Auteur: Kard. R. Sarah

Prijs: € 14,50

ZOUT EN LICHT

Teksten over het christelijke leven

Dit boek bevat geestelijke teksten die zijn geschreven of uitgesproken door Monseigneur Alvaro del Portillo, in het bijzonder gedurende zijn jaren aan het hoofd van het Opus Dei. In de loop van bijna twintig jaar hield hij talrijke homilieën en toespraken, schreef hij 176 pastorale brieven en sprak hij op bijeenkomsten met duizenden mensen over thema's van het geestelijk leven, zowel in Rome als tijdens zijn pastorale reizen overal ter wereld. Naast zijn werk voor Opus Dei diende Monseigneur del Portillo de Kerk door met toewijding de vele taken te vervullen die de heilige Stoel hem toevertrouwde, in het bijzonder tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie.

Hij stierf op 23 maart 1994 en werd zalig verklaard op 27 September 2014.

Auteur: A. del Portillo, pr

Prijs: € 14,75



U kunt bij ons uit een ruim assortiment rozenkransen kiezen!

Boekenladder

januari 2018

LIEFDE EN ZELFRESPECT

Steeds meer mensen voelen zich overweldigd door een wereld die zoveel stress oproept, dat zij hun toevlucht nemen tot pillen. Meestal gaat het om mensen met een goed hart die een neiging tot perfectionisme hebben. Omdat zij geen geduld voor hun fouten kunnen opbrengen, zijn ze voortdurend ontevreden. Alles wat zij doen wordt een zware verplichting en zo blijft er voor hen weinig ruimte om te genieten.

Dit boek laat zien dat het besef van de Liefde van God, die in Christus geopenbaard is, al onze andere liefdes kan zuiveren en aan de diepste hunkering van ons hart tegemoet komt, waardoor we -zelfs al in dit leven- het grootse geluk kunnen verwerven.

Auteur: M. Esparza, pr

Prijs: € 14,75



LEVENS Kunst EN LEVENSEINDE

Wat is de achtergrond van het christelijk denken over ouderdom en dood? Kan dit ook inspiratie bieden voor niet-gelovigen? Op deze vragen gaat dit boekje in.

Auteur: D. van Schalkwijk en L. Hendriks, pr

Prijs: € 4,-



OP KOERS MET GEESTELIJKE BEGELEIDING

Wat is er om te bespreken?

God heeft voor al zijn kinderen een eigen plan. De sleutel van ons geluk is om het plan voor ons, om onze roeping te ontdekken en te aanvaarden. Maar hoe?

De wijze raad van een ervaren geestelijke begeleider helpt om de ingevingen van God te begrijpen en te volgen. De geestelijke begeleiding is zo oud als het christendom zelf en alle heiligen hebben hun heiligheid er voor een groot deel aan te danken.

Maar wat is geestelijke begeleiding? Wie is een geestelijke begeleider voor mij? Waar spreekt men over? Waarom heb ik het nodig?

Auteur? A.P. Villahoz, pr

Prijs: € 3,-



SPREKEN MET GOD - deel I: ADVENT EN KERSTTIJD

De serie 'Spreken met God' biedt de lezer van vandaag meditaties voor elke dag op basis van de liturgie. Kernwoorden zijn: Liefde van God en liefde tot God; blijdschap en gerechtigheid; offer en barmhartigheid; gezin en werk; apostolaat en vriendschap: Hem beter leren kennen en vertrouwelijk met Hem kunnen omgaan.

Auteur: F. Fernández Carvajal, pr

Prijs: € 17,95 (hele serie – 10 delen: € 155,-)



Voor verdere informatie zie: www.escrivaworks.nl

www.deboog.nl